

Kunst- og kulturrejsen 2016
27.-28. -29. september

Lolland / Falster og Møn



Dodekalitterne

KUNST  **ETAGERNE**
HOBRO

I år går vores tur til ”sydhavsøerne”, Der er mange, meget spændende steder i det sydlige Danmark, som nok er et besøg værd.

TIRSDAG DEN 27.09.

Afgang fra Hobro rutebilstation kl. 08.00.

Vi kører ned gennem Jylland og på vejen vil Finn Seidelin som er vores guide på turen, fortælle lidt om de steder vi kører forbi.

Det første vi besøger er Keramikmuseet ”Clay” med ”Perler under Jorden”. I det underjordiske skatkammer, kan vi opleve perler fra de seneste 235 års dansk design-og industrihistorie. Her udstilles de mest interessante og imponerende værker fra den i alt 55.000 genstande store samling, som museet fik overdraget fra Royal Scandinavia A/S i 2010. Specialudstillingen i sept. er den danske keramikker Sten Lykke Madsen

Inden vi går rundt og ser på herlighederne, får vi en kop kaffe med en ostemad.

Derefter går turen ned over Fyn og Tåsinge.

Vi stopper i Rudkøbing for at indtage frokost på Restaurant ”Neptun”

Derefter til Spodsbjerg, hvor færgen vil fragte os til Tårs.

Vi besøger ”Frederiksdal kirsebærvin”

Siden 2006 er der blevet fremstillet vin fra godsets kirsebærplantager.

Frederiksdal ligger på Lollands vestligste spids, lige ud til Langelandsbæltet, hvilket er blandt de mest solrige og lune områder i Danmark. Klimaet er perfekt til dyrkning af kirsebær. Her er masser af sol, der tilmed bliver reflekteret i havet. Vinteren er mild og foråret kommer tidligt.

I 95% af kirsebærplantagerne er det de små sorte danske Stevnsbær, der af frugtforskere bliver kaldt ”Nordens drue”. Stevnsbærret er berømt over det meste af kloden.

Frederiksdal gods er det eneste Global Gab certificerede kirsebærproducent.

Vi får et foredrag og en rundvisning og – smagsprøver. Det hele varer 1-2 timer.

Derefter går turen til Maribo, hvor vi skal bo på Hotel ”Søparken”. Der venter aftensmad.



ONSDAG DEN 28.09

Maribo Domkirke er først på programmet. Vi tager fra Hotellet kl. 09.00. Der vil være rundvisning af Finn Seidelin.

Derefter kører vi til Dodekalitterne.

Billedhuggeren Thomas Kadziola er i gang med sit livs kunstværk.

Maribo Domkirke



Dodekalitten er blevet Lollands svar på Stonehenge og skal bestå af 12 kæmpe stenstøtter i størrelsen 7-8 meter, som skal rejses mellem bakker og jættestuer på en mark på Lolland med udsigt over Smålandshavet.

Foreløbig er der rejst 3 af de allerstørste sten.

Dodekalitten betyder ”tolvstenen” på græsk.

Når alle 12 figurer engang er på plads og står og skuer ud over Smålandshavet, så

vil det lyde som om de synger, takket være komponisten Gunner Møller Pedersens elektroakustiske sang og musik, der vil kunne høres året rundt.

Videre til Pederstrup. Også kaldt Reventlow-museet Pederstrup.

Som landets eneste enmandsmuseum dedikeret til en statsmand åbnede Reventlow-Museet Pederstrup i 1940. Ideen om at hylde Reventlow med et museum, blev fostret to år tidligere i 1938 i forbindelse med markeringen af 150 året for stavnsbåndets ophævelse. Takket være stor velvilighed fra familien Reventlow, initiativrige lokale personligheder og økonomisk støtte fra Ny Carlsberg fondet kunne ideen realiseres.

Frokost på Pederstrup.

Vi tager turen mod sydøst og besøger der kunstmuseet ”Fuglsang”.

Museet ligger i tilknytning til herresædet Fuglsang, midtvejs mellem Nykøbing og Nysted.

Museet rummer dansk kunst, malerier og skulpturer, fra slutningen af 1700-tallet til i dag. Hovedvægten ligger på perioden 1900-1950. Derudover ejer museet en stor samling af tegninger, akvareller og grafiske arbejder, primært fra det 20. århundrede.

Den 23.09 åbnes en særudstilling. ”De konkrete og det sociale – dengang og nu”. Det er med Bl.a. Robert Jacobsen, Paul Gadegård, Richard Mortensen og Ib Geertsen.

Turen går tilbage til hotellet og aftensmad.



TORS DAG DEN 29.09

Kl.09.00 går hjemturen over Møn.

Først til Fanefjord kirke, en kirke fra omkring 1300, en hvidkalket kirke opført i munkesten ved Fanefjord, højt og frit beliggende på Vestmøn med udsigt over Fanefjord og Grønsund. Kirken er særlig kendt for sine mange kalkmalerier.

Fanefjord kirke



Nyord er en lille ø nord for Møn med et areal på 4,99km og 39 indbyggere (2014) Øen hører til Vordingborg kommune.

Siden 1968 har øen været landfast med Møn via en dæmning og en lav bro med kun en vejbane.

Øens vestlige 120 tønder land er frugtbar morænejord, her ligger byen og en lille havn. Biler er ikke velkomne i de smalle gader, men henvises til p-pladsen i byen udkant.

Frokosten indtages på ”Lollesgaard.”

Efter frokostpausen kører vi til Rønnebæksholm.

Rønnebæksholm er en gammel hovedgård, som nævnes første gang 1321. Gården ligger i Rønnebæk sogn i Næstved kommune. Hovedbygningen er opført i 1734 og ombygget i 1841, 1889 og 1890.

Den 17. september er der fernisering på en udstilling med kunstnerne Carl Johan Forsberg og Eva Buus.

Der er en sød historie om ”den vidunderlige frue” og Grundtvig, men den må Finn få lov til at fortælle.

Efter turen over Fyn, standser vi i Middelfart og spiser aftensmad.

Forventet hjemkomst kl. ca.22 - 23.

Prisen er 3.200,- ved 42 deltagere og omfatter transport, ophold, alle måltider, entreer og guide.

Enkeltværelsetillæg er 400,- for to nætter.

Tilmelding (bindende) inden 1. juni 2016 på vedlagte blanket.

Eller til: jetteneergaard@live.dk

Der forbeholdes ret til ændringer.

Betaling senest 1. juli til konto: 9351- 336-5793726 (husk navn)

Spørgsmål kan rettes til:

Jette Neergaard-Petersen 26214083

Anne Grethe Bjørn 28577293.

NAVN: _____

ADRESSE: _____

MAIL: _____ TLF.: _____